

Nieuwsbrief 9 - 13 oktober 2023

Beste ouders en verzorgers,

FRUIT

Dinsdag is het fruitdag. Op dinsdag, 24 oktober, krijgen de kinderen een appel. Als uw kind(eren) geen appels lust(en), kunt u zelf fruit meegeven.

SMW

De schoolmaatschappelijk werkster is op D.V. woensdag 2 november weer op school. Van 8.30-9.00u kunt u bij haar binnenlopen en een vraag stellen of een gesprekje met haar voeren.

BOEKENMARKT / BOEKENWEEK - PROJECT

Gisteren was de boekenmarkt. Elk kind heeft een boek uitgekozen, sommige boeken konden gelijk meegenomen worden, een aantal boeken werden 's middags nog gebracht. De rest is besteld. Zodra deze boeken er zijn, worden ze op school gebracht. Bedankt ouders van de AC-commissie voor het vele werk!

In de groepen wordt nu hard gewerkt aan het project.

Dit duurt t/m donderdag 26 oktober a.s. We sluiten het project af met een kijkavond voor de ouders. Deze avond is van 18.30-20.00u, u kunt dan in alle klassen een kijkje nemen. Iedereen is welkom!

We gaan werken over:

Groep 1 en 2 - Ridders en kastelen

Groep 3 - Jagers en Boeren

Groep 4/5 - Indianen

Groep 6 - Grieken en Romeinen

Groep 7/8 - Huis van de toekomst

STROOPWAFELACTIE

Na de herfstvakantie willen we een stroopwafelactie houden, de opbrengst is voor het "nieuwe" schoolplein. De kinderen brengen een lijst mee naar huis, ze kunnen vragen bij familie, kennissen en burens of die stroopwafels willen kopen. De naam wordt op de lijst gezet en het aantal pakjes stroopwafels, er wordt gelijk betaald en de lijsten en het geld worden t/m 30 oktober bij de leerkrachten ingeleverd. De pakjes stroopwafels worden besteld en na een paar weken kunnen ze worden uitgedeeld. Je kunt natuurlijk ook één lijst per gezin invullen.

CONTROLE VAN DE FIETSVERLICHTING

Op dinsdag 31 oktober a.s. komen de politie en de verkeersouders de verlichting van de fietsen van de kinderen controleren. Het wordt vroeger donker en het is later licht. Zorg, dat je gezien wordt!!! Misschien in de herfstvakantie al thuis controleren?

TENSLOTTE

Het eerste stukje van het schooljaar is alweer voorbij. We hebben een week vakantie, ga genieten van de vrije tijd! We willen ook danken voor alles wat we de afgelopen weken hebben gekregen. We kunnen elke dag naar school, leven in een vrij land, hebben alle dingen die nodig zijn om te leven! Wat is de HEERE goed voor ons! We denken aan landen waar oorlog is, waar aardbevingen zijn geweest, waar mensen en kinderen niet genoeg te eten hebben.



Een hartelijke groet van het team
Ankie van Wageningen